

Van 8 tot en met 16 februari zijn wij in India geweest. Een fantastische reis! Per dag kun je lezen wat we zoal hebben gedaan. Veel leesplezier.

## Zaterdag 9 februari

We kwamen midden in de nacht aan in Bangalore. Ik was echt best moe maar was super excited om eindelijk in India te zijn. Toen we eenmaal door het douane en visa gebeuren heen waren, en onze koffers hadden, gingen we naar buiten. Daar stonden 2 busjes te wachten op ons. De scholen



werden verdeeld over de twee busjes. Kapelle aan de IJssel en Tilburg samen en Culemborg en Nieuwegein. Nou ik wist meteen dat ik absoluut geen klik had met mensen van de school in Nieuwegein, maar oké. Wat meteen opviel was het verkeer, het was een enorme chaos!

We kwamen aan bij het hotel en het zag er echt schattig uit, kamer indelingen werden gemaakt en ik ging met Lara en Anouk op een 3 persoons kamer. Wij hebben een top kamer. Lekker groot, leuk uitzicht, groot balkon en prima badkamer. We hebben vrijwel meteen onze pyjama's gepakt en zijn gaan slapen en de volgende ochtend moesten we weer op.

Ik had mijn wekker gezet voor die ochtend, maar ik had mijn geluid uit gezet. Dus we waren bijna te laat bij het ontbijt. Gelukkig nog wel ongeveer op tijd en we hebben wel lekker geslapen. Het ontbijt is niet geweldig maar daar valt niks aan te doen. Na het ontbijt maakte we ons klaar om naar het Saint Joseph's university te gaan.

Toen we daar aankwamen kregen we een grote fles water. Ik vond het wel een apart maar wel leuk uitzienende school. We werden gelijk gevraagd om te gaan zitten en een groepsfoto te maken en dat hebben we dan ook gedaan. Toen gingen we naar binnen en kregen we presentaties. We kregen er 3, ik vond ze persoonlijk best wel interessant. Na de presentaties kregen we een toer van de universiteit en we hebben ook even bij een voetbal wedstrijd staan kijken. Dat was wel echt heel leuk, verder was de school best wel open en heel anders als onze scholen in Nederland.

Toen we daar ook nog een groepsfoto hadden genomen gingen we naar een shopping mall. Daar mochten we zelf rondlopen en lunchen. Eerst zijn we Indisch geld gaan pinnen, ik heb 4000 roepie gepind. Toen hebben we na lang te hebben getwijfeld toch bij de Mac gelunched en zijn we nog even de Levi's in gelopen.

Toen gingen we door naar de Krishna tempel. Toen we daar a gekomen waren moesten we onze schoenen en sokken uitdoen en door security. Toen mochten we door een voetenbad lopen om onze voeten te reinigen. Het was echt super raar om op blote voeten te lopen daar, maar het hoorde er wel bij. We liepen langzaam omhoog naar de tempel en we hadden echt super mooi uitzicht.

Toen mochten we de tempel in en vooraan was een enorm soort podium van goud met boeddhisten die daar rituelen aan het uitvoeren waren. Het was enorm cool om te zien. We moesten heel vaak rondjes lopen en we zijn ook gezegend. Uiteindelijk beginnen we aan de loop terug.

Er waren veel winkeltjes, eettentjes en dat soort dingen. Ik vond het best raar om dat soort dingen in een tempel te zien. Het was iets wat ik gewoon nooit had verwacht in een tempel te zien.

Eenmaal terug bij het beginpunt mochten we onze schoenen weer aan en daar was ik echt wel blij mee want het is zo raar om daar zonder schoenen rond te lopen. Langzaam aan begon het ook te waaien en te druppelen want het zou sowieso gaan regenen en onweren die nacht. Onze busjes stopte aan de andere kant van de straat dus wij gingen, als groep Nederlanders, de Indische weg proberen over te steken. Het was echt enorm grappig en eng maar we waren uiteindelijk aan de overkant.

Onderweg terug kwamen we ook door straten heen die helemaal blank stonden. Blijkbaar had het een paar km verderop wel geregend. Het was echt wel indrukwekkend om te zien hoe veel regenwater er in die straten was. Uiteindelijk kwamen we gelukkig droog aan bij ons hotel.

Bij het hotel konden we even uitrusten en later gingen we naar het hotel aan de overkant van de straat in daar te eten. Het eten was echt lekker. Ik vind het absoluut niet pittig maar echt lekker.

Na het eten gingen we terug naar het hotel, daar heb ik lekker kunnen douchen en op die avond voelde Anouk zich niet helemaal lekker dus die bleef lekker op de kamer hangen maar Lara en ik gingen naar de kamer van Mare, Eline en Rebecca om daar gezellig te kaarten met elkaar. Dat was echt super gezellig. Verder hebben we lekker gekletst en zijn we rond half 12 gaan slapen.

**(Rinske Meerenga, H4C)**

### **Zondag 10 februari 2019**

We zijn vandaag begon bij een grote markt. Heel leuk om een keer te zien hoe dat er in India uit ziet. Er waren heel veel kraampjes en kleine winkeltjes, héél veel getoeter en best veel verschillende geuren. De mensen wilde je ook zo graag helpen, heel leuk om te zien. Daarna zijn we opgehaald door ons busje en zijn we naar een paleis gegaan, heel mooi versierd van binnen, maar nog leuker, er werd ook een bruiloft gehouden. Dat vond ik echt bijzonder en heel top om een keertje mee te mogen maken. Daarna bekeken we nog wat andere plekken in het paleis. Na het paleis zijn we naar een luxe winkelcentrum gegaan waar we hebben geluncht en rond gekeken. Als laatste bezochten we nog de botanical gardens. We gingen met het groepje KWC die tuinen in. Die was een stuk anders dan ik/wij in gedachten hadden. Ik verwachtte veel meer tropische planten en leuke kleine paadjes. Dus dat vond ik wel jammer. Maar er waren in die Gardens opzich best veel mensen, en die mensen vroegen steeds om op de selfie met hun te gaan, ik vond dit echt fantastisch. Al die mensen waren zo blij en enthousiast om ons te zien. Weer aan gekomen bij het hotel kregen we 2 uur vrije tijd( dit was echt chill beetje bijkomen van de dag;). Hier hebben we ons een beetje opgefrist en zijn daarna gaan avondeten het was super lekker en het viel best mee hoe pittig het was!



**(Fabienne van Winden, H3B)**



## **Maandag 11 februari 2019:**

Vanochtend wat vroeger ons bed uit. Er stond namelijk op het programma om naar het Parikirma Foundation te gaan. Toen we daar aan kwamen, kregen we een welkomstwoordje en werd er verteld hoe en door wie het Parikirma Foundation is opgericht. Dat was heel interessant om te horen. Ook best wel heftig af en toe als er

werd laten zien hoe de leerlingen wonen. Dat was wel even slikken. Na de presentaties bekeken we de sloppenwijk waar de kinderen wonen die in het Parikirma les krijgen. Het zag er natuurlijk wel heftig uit, maar van wat ik er van zag, denk ik dat die mensen het nog wel redelijk oké hebben vergeleken met andere sloppenwijken. Maar dat was mijn eerste indruk, ik weet niet of dat ook werkelijk klopt. Na de sloppenwijk gingen we weer terug naar het Parikirma Foundation. Nu mochten we met de kinderen in contact komen en allemaal leuke spelletjes spelen. Dat was echt geweldig om te doen! Ik vond het ook echt heel leuk hoe blij die kinderen waren en werden van iets heel erg kleins. Ik heb bijna de hele tijd papieren vliegtuigjes en hoedjes gevouwen. Ze vlogen je om de oren voor vliegtuigjes! Echt heel leuk en mooi om te zien. We hebben volgens mij hun dag echt helemaal compleet gemaakt. Ik vond het ook een hele mooie en bijzondere dag. Ik kijk ook zeer uit naar woensdag en vrijdag als we weer naar het Parikirma Foundation gaan!

**(Wouter van Duffelen, H4D)**

## **Dinsdag 12 februari**

Vandaag vertrokken we om half 9 naar het Nederlandse consulaat. We gingen op bezoek bij de consul, want hij had ons uitgenodigd bij hem thuis. Hier kregen we een presentatie over India van de consul. Iedereen vond het super interessant om meer te weten te komen over India, hoewel we al veel wisten. Hierna kregen we ook



nog een presentatie over India van een echte Indiër. Dit was ook super leuk. Daarna had de vrouw van de consul een heerlijke lunch voorbereid. We vonden het heel erg lekker. Ook kregen we de kans om met de consul en zijn vrouw te praten. Na dit bezoek gingen we verder naar Deloitte. Dit is een super groot internationaal bedrijf. Hier konden we vragen stellen aan werknemers over het bedrijf. Daarna gingen we de Marshmallow-challenge doen, wat helaas voor de meesten een beetje mislukte. Daarna gingen we weer terug naar het hotel en hadden we twee uurtjes vrije tijd. Iedereen kon even tot rust komen en wat bijpraten. 's Avonds gingen we in het St. Marks hotel eten. Hier hadden we eerder deze week ook al gegeten. We kregen een buffet, en het was heel erg lekker. Rond 9 uur waren we weer terug in het hotel en konden we bijkomen van deze leuke, leerzame dag.

**(Anouk Bos, V4A)**





## Woensdag 13 februari 2019

We zijn om halfnegen in het busje gestapt richting de parikrma foundation. Hier werden we met alle liefde ontvangen en hebben we in een groepje een lesje gegeven die we van te voren hadden voorbereid. De kindjes vonden het leuk en waren heel enthousiast.

We kregen daar een hele lekkere maar toch wel pikante curry als lunch waar we samen met alle andere kindjes van hebben genoten. De kindjes gingen na de lunch naar huis en wij stapte opnieuw in het busje richting Commercial Street. We gingen per school op pad. Commercial Street was erg druk met veel toeters en verkeer. Iedereen vond het erg leuk en heeft leuke souvenirs gevonden.



Vervolgens zijn we met het busje terug naar het hotel gegaan en kregen we een paar uurtjes de tijd om te chillen en bij te komen. Om 7 uur begon onze kookworkshop in het hotel en werd ons geleerd hoe je een curry maakt. We hebben het allemaal naar ons zin gehad en genoten van het lekkere eten. Na het eten werd iedereen nog verrast met een Valentijns kaart van de staf van het hotel.

**(Annabelle Haas H4C)**

## Donderdag 14 februari

Vandaag gingen we naar Crysalis high school. Een iets rijkere school, en dat leek me wel leuk om het verschil tussen scholen voor rijke en voor arme mensen te zien. We moesten zeer vroeg op aangezien we ongeveer een uur tot anderhalf uur moesten rijden. Dit school bezoek was daarom ook het enige op de planning deze dag. De busreis was wel gezellig en ging redelijk snel voorbij. Toen we daar aankwamen zagen we al dat er een esembly bezig was. Alle kinderen stonden netjes achter elkaar in rijen en deden een gebed. Het was enorm apart om dit te zien omdat wij dit in Nederland natuurlijk absoluut niet gewend zijn.



Toen de esembly was afgelopen mochten we naar binnen, daar kregen we een bloemen krans en een zo'n Indische stip op ons voorhoofd. Ik vond dat echt heel leuk omdat ik echt wel een keer zo'n een stip op mijn hoofd wilde hebben. Toen iedereen dit had gingen we naar een grote ruimte waar we onze tassen konden neerleggen en toen gingen we naar het ontbijt. Niemand had echt heel veel honger maar het ontbijt was wel echt super lekker en niet heel pittig.

Na het ontbijt mochten we de presentaties over onszelf geven. Ik ging samen met Annabelle en Fabienne naar dezelfde klas. Dit was wel een beetje awkward in het begin maar wel leuk om te doen uiteindelijk. De kinderen vroegen niet heel veel dingen aan ons en klapte niet eens nadat we klaar waren met onze presentaties. Dus het was best wel ongemakkelijk want je stond daar gewoon zo van: ja dit was het.... Dus dat was iets minder maar uiteindelijk gingen ze wel wat meer vragen stellen aan ons dus dat was wel heel leuk.

Uiteindelijk werden we weer uit de klas gehaald om een tour door het gebouw te krijgen. Het was wel leuk maar niet enorm interessant vond ikzelf. Maar we hebben bij het dans lokaal wel dansles gekregen en dat was echt lachen. Verder hadden ze ook deze school veel meer dingen dan op de parikmra foundation.

Na deze tour hadden de we gymles, het enige ding was dat deze les buiten was in de knallende zon en het was enorm heet. Eerst moesten we 3 rondjes om de basketball court heen rennen en andere oefeningen te doen. Alleen voor ons Nederlanders was het hier echt veel te warm voor. We gingen beginnen met basketbal en die docent ging de regels van het spel uitleggen. Ik kon helemaal niks van hem verstaan maar voor de rest, top uitleg! Toen gingen we teams maken. Ik zat samen met Eline, mare en Rebecca bij een Indische jongen in het team. Hij was zo van girlpower, alleen wij wisten wel beter. De docent ging zelf ook meespelen en meteen viel op dat hij zelf niet alle overtredingen zag en hij een enorme show off was. Wij moesten ook tegen hem spelen en ik vond het echt niet leuk. Maar goed, het team van die docent had dus gewonnen, wat een verrassing... Maar toen dat was afgelopen gingen we kabaddi spelen. Een typisch Indiase sport waarbij je d.m.v. tikken punten kon behalen en je tegelijkertijd moet oppassen niet te worden getackeld door de tegenstander

Na het sporten hadden we lunchen, ik had absoluut geen honger en het eten was best pittig. Ik heb dus vrij weinig op maar het was best wel oke. Hierna mochten we nog een keer onze presentatie geven alleen dan ik een andere klas. Annabelle, Fabienne en ik hebben besloten om de kinderen gewoon dingen over Nederland te vertellen en ze vragen te laten stellen. Deze kinderen vonden het wel heel leuk om vragen te stellen en dit was dus ook een groot succes. Hierna kregen diegene die wilde henna op hun hand en jongen op hun bovenarm. Ondertussen werd er gedanst en het was enorm gezellig.

Toen het tijd was om terug naar het hotel te gaan kregen er nog een afscheidscadeautje, een doosje met een budha. Na weer anderhalf uur terug rijden hadden we eerst 3 uur vrije tijd in het hotel voordat we naar het hamburger restaurant gingen. Daar hebben we lekker gegeten en s'avonds hebben we nog gezellig met zijn allen weerwolven gaan spelen. En dat was echt super gezellig. Daarna zijn we allemaal naar bed gegaan.

**(Rinske Meerenga, H4C)**

### **Vrijdag 15 februari 2019**

De laatste dag van deze onvergetelijke reis was alweer zo ver. Op deze dag hebben we de aller eerste vestiging van het Parikrma Foundation bezocht. De vestiging waar alles begon. Daar kregen we een rondleiding door het schooltje en konden we even praten met de kinderen.



Daarna kregen we een super

leuke voorstelling gedaan door de kinderen. Super schattig om te zien!

Na het Parikrma Foundation gingen we naar ons laatste bezoek. We gingen weer naar een privéschool. De docenten waren er ook nog nooit geweest. We hadden ook geen idee wat we daar gingen doen, dat was een grote verrassing. Bij aankomst stonden er kinderen in rechte rijen achter elkaar. Dat was wel heel apart om te zien. Er waren ook hele strenge regels voor de leerlingen. We kregen weer, net zoals bij de andere privéschool, een stip op ons voorhoofd en we kregen een roos. We begonnen met een lekkere Indiase lunch. Na de lunch kregen we een rondleiding door de school en volgde we kleine stukjes van een paar lesjes. Dat was interessant om te volgen. We konden de lessen zo goed vergelijken met de lessen in Nederland. Na de rondleiding kregen we een presentatie over de school, denk ik. Ik weet nog steeds niet waar het over ging, het was heel onduidelijk en rommelig gepresenteerd. Er werd ook nog even voor ons gedanst. Daarna konden we nog even met de leerlingen kletsen en werd de 300e groepsfoto gemaakt.

In de avond hadden we een afscheidsdiner, het was een buffet. Daarna hadden we wat vrije tijd en toen gingen we karaoke doen, dat was super gezellig. We zijn Om 22:00 uur naar het vliegveld gegaan om weer terug naar Nederland te gaan. Het was een fantastische reis! Ik heb enorm genoten! Bedankt India voor alle geweldige ervaringen die ik heb opgedaan en de gastvrijheid!

**(Fabiënne van Winden, H3B)**